



Evangelie delen in Malawi

Geachte gemeenteleden, donateurs en belangstellenden,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Lieuwe en Wieke Schaafsma

Mangochi, 19 juni 2017

Lieve vrienden en familie.

Het gaat goed met ons. Er komen steeds meer dingen bij, die ons bezighouden en dat is maar goed ook. Lieuwe houdt seminars, preekt, vergadert en schrijft voorstellen.

Wieke gaat nog steeds elke dag naar de dorpsschool. Op de woensdagmiddag komen meisjes na schooltijd handwerken en op donderdagmiddag komt een groepje vrouwen naaien. Het huishouden neemt veel tijd in beslag, omdat er hier ontzettend veel stof is en heel veel insecten die overal levend of dood in het huis te vinden zijn. Een nieuwe hobby is zuurdesembrood bakken en het maken van kefir, een soort yoghurt, is ook een van de bezigheden geworden.

Laatst zat er een jongeman bij ons hek. Hij was naar de pastor gestuurd door de moslimbevolking van het dorp... Lieuwe was niet thuis. Hij zei tegen Wieke de pastor of zijn vrouw, het maakt niks uit. Ik heb verlossing nodig. Ik ben een "madman" (geestelijk gestoord) wat Wieke natuurlijk al gezien had aan z'n uiterlijk. Hij had zich wonderlijk uitgedost en was vreselijk vuil.

We zien regelmatig zulke mensen lopen, heel gevaarlijk soms midden op straat. De mensen zijn er bang voor. Deze jongen was rustig en zei: "Er zijn vreselijke dingen met me gebeurd. Ik ben in behandeling geweest bij een toverdokter maar ik moet verlost worden. Er zijn boze geesten in mijn hoofd". Ik bood hem aan om iets te eten, maar hij zei: "Alleen bidden. U moet met mij bidden". We hebben samen in de tuin op de bank gezeten en ik heb met hem gebeden om bevrijding van de geesten en of Jezus in zijn hart wilde komen en blijven. Daarna heb ik hem kleren en zeep gegeven.

Hij heeft zich in het meer gewassen en kwam stralend en onherkenbaar terug. Met wat reisgeld en een zakje met boterhammen is hij op weg gegaan naar Balaka, 100 km bij ons vandaan, naar zijn zus. Twee weken later stond hij weer aan ons hek. Hij was niet welkom bij zijn zus en was nog 50 km verder weg getrokken, waar hij een onderdak gevonden had. Hij zei: "Mijn familie is boos op me, want ik was moslim, maar nu ken ik Jezus. Ze hebben nog liever dat ik een madman ben".

In 2011 was hij ziek geworden zijn ouders hadden verschillende klinieken met hem bezocht tot aan het Psychiatrisch Ziekenhuis toe, nergens werd hij beter. Een oom had ervoor gezorgd dat hij bij de toverdokter terecht kwam, wat zijn toestand alleen maar verergerde.

Mail: lwshaafsma@gmail.com
Web: www.gzb.nl/famschaafsma
www.Facebook.com/famschaafsma

TFC Secretariaat: Van Beethovenlaan 30
3741 HZ Baarn
tfcbaarn@gmail.com