

Gemeente Radlin

De gemeente Radlin is een nieuw contact dat in 2019 is ontstaan. Tijdens de laatst gehouden conferentie in Oene is contact gelegd met Olga en Mariuz Kokot. Zij zijn jeugdleiders in die gemeente. Tijdens de conferentie waren te gast bij de fam. Bijsterbosch. 's Zondags hebben ze ook enige informatie gegeven over hun gemeente. Hierna vindt u daar meer over in de brief die de pastor van de gemeente geschreven heeft.

Radlin is voor Poolse begrippen een middelgrote plaats in het uiterste zuidoosten van Polen dicht tegen de grens van Tsjechië. Het is de regio waarvan Katowice de hoofdstad is. Op de onderstaand plattegrond is geheel rechts Krakau te zien.

De omgeving wordt heel sterk gepromoot als toeristisch en het grenst aan het middengebergte van Europa 'de Karpaten'



Figuur 1 Ligging van Radlin o.a. t.o.v. Krakau en Katowice



Brief van de gemeente uit Radlin

Lieve broeders en zusters in Jezus Christus

Veel liefs uit de gemeente Radlin die verbonden is met de gemeente uit Wapenveld door onze Heere Jezus. Bedankt voor jullie ondersteuning en gebed voor het werk dat wij doen om Jezus naam te verkondigen onder de kinderen en 'geestelijk verloren' mensen in onze stad.

*Blessed is he whose help
us
The God of Jacob
Whose hope is in the Lord
his God"
Psalm 146:5*



Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is het in Polen moeilijk om een protestante gemeente te zijn, want de katholieke kerk schildert ons af als een sekte in de media. Dit is een van de redenen waarom mensen bang zijn om bij ons een kerkdienst bij te wonen.

Een tijdje geleden zijn we begonnen met het organiseren van bijeenkomsten in een tent. Afgelopen zomer zijn er 2 geweest. Dit waren gezegende weken waarin burens en stadsgenoten kwamen die het een te grote drempel vonden om in onze kerk te komen.



We hebben activiteiten met de kinderen gedaan (zingen, spelen en een verhaal uit de Bijbel verteld). Ook hebben we in het cultuurhuis een expositie gehouden over de geschiedenis van de Bijbel en wat het inhoud. Dit was een groot succes!

We hadden niet verwacht dat er zoveel kinderen en volwassenen zouden komen. De week sloten we af met een concert van het christelijke koor Alleluia. We zagen dat het vruchtbaar was en dat het een goede manier is om het Evangelie te verspreiden dus willen we dit graag doorzetten naar de komende jaren.

In december organiseren wij rond de Kerst een bijeenkomst voor mensen die het minder goed hebben dan wij. Dan gaan we zingen, vertellen we het Kerstverhaal en krijgen de kinderen cadeaus uit o.a. Nederland (schoenendoos). Dit is een goede en laagdrempelige manier om het Evangelie aan de kinderen en hun ouders te vertellen.

Als kerk organiseren we met een vaste regelmaat ontmoetingen voor kinderen, ouderen, jongeren, mannen en vrouwen.





Volgend jaar willen we graag een speciaal event organiseren waarin de christelijke balletgroep Magnificat uit de VS een voorstelling komt geven in het cultuurhuis. Het cultuurhuis wil de onkosten betalen, wij als kerk zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de maaltijden.

Na de voorstelling willen we met de mensen doorpraten over wat de voorstelling heeft laten zien.

Verder willen we een Alpha cursus starten volgend jaar.

Wij zijn een kleine gemeente, maar doen ons best om zo veel mogelijk het evangelie te delen met mensen om ons heen. Dit is niet altijd gemakkelijk, want we hebben niet een full time dominee



en geen eigen kerkgebouw. Maar we geloven dat God een plan met ons heeft en ons leidt.

Op dit moment huren we een kerkgebouw, maar de kosten voor de huur zijn hoger dan we verzamelen met de collecte.

We zijn begonnen met sparen, zodat we dit gebouw kunnen kopen en hebben tot nu toe een bedrag van 6.000 euro gespaard. We hebben geprobeerd om bij de bank een lening af te sluiten om het gebouw te kopen, maar omdat we geen bedrijf zijn, wil de bank dit ons niet geven.



KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN

Spółeczność Chrześcijańska „Opoka” w Radlinie

44-310 Radlin, ul. Ujejskiego 7

e-mail: opokaradlin@gmail.com, www.opokaradlin.pl

We zijn bezorgd om de toekomst, want de eigenaar van eens stuk land naast ons kerkgebouw wil het gebouw ook graag kopen, dus het bij elkaar verzamelen van geld heeft een hoge prioriteit. Maar als het niet lukt, dan is dat geen ramp, want dan heeft God andere (betere) plannen voor ons.

Wij willen jullie nogmaals bedanken voor jullie interesse en ondersteuning en willen jullie vragen om ons in jullie gebeden te gedenken.

Samen in de HEER zijn wij één.

Met vriendelijke groet, De kerkoudsten Aleksander Karzelek, Krystian Przybyla en Michal Hut