

Leerdienst H.C. zondag 27

-Word je door de Doop zelf van je zonden gereinigd?

Nee, alleen het bloed van de Heere Jezus en de Heilige Geest reinigen mij van mijn zonden.

-Waarom noemt de Heilige Geest in de Bijbel de Doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden?

Om mij te leren:

- *zoals* het water van de Doop mijn lichaam reinigt, *zo* reinigen het bloed en de Geest van Christus mijn hart,
- *zo zeker* als het water van de Doop mijn lichaam reinigt, *zo zeker* reinigen het bloed en de Geest van Christus mijn hart.

-Behoren kleine kinderen gedoopt te worden?

Ja, want zij behoren tot het verbond van God en de kerk. God belooft ook hun de verlossing van zonden. Zoals de kinderen in Israël besneden werden, zo worden onze kinderen gedoopt.

Argumenten voor de kinderdoop

1. De kinderen in Israël werden besneden op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn.
2. Christus heeft Zijn bloed evenzeer vergoten om ook de kinderen van de gelovigen te wassen.
3. Voor de kinderen in het Oude Testament werd een lammetje geofferd (Lev. 12:6-8; verg. Luk. 2:22-24)
4. Paulus noemt de Doop de besnijdenis van Christus (Kol. 2:11-12). Paulus zou dat niet hebben gedaan als er geen duidelijk verband was tussen besnijdenis en Doop.
5. Het feit, dat in het Nieuwe Testament gezinnen zijn gedoopt (Cornelius, Hand. 10:48; Lydia, Hand. 16:15; de gevangenenbewaarder, Hand. 16:33; Stefanus, 1 Kor. 1:16). Het is niet aan te nemen, dat in al deze gezinnen geen kinderen zijn geweest.
6. Petrus zegt op de Pinksterdag: 'Want voor u is de belofte en voor uw kinderen' als hij spreekt over de Doop (Hand. 2:39).
7. Oude kerkvaders zagen ook in het feit, dat Jezus de kinderen zegende (Mark. 10:13-16) een argument voor de kinderdoop.
8. Het kind is in zonden ontvangen en geboren (de erfzonde). Het heeft van meetaf aan genade nodig, wat God belooft in de Doop.
9. In het Oude Testament wordt ons duidelijk geleerd dat de kinderen reeds op grond van hun geboorte uit gelovige ouders, dus nog vóór de besnijdenis, tot het verbond behoren. Iets wat voor de kinderen, uit nieuwtestamentische ouders geboren, eveneens geldt. Nu, wanneer ze vóór ze het teken van Gods genade ontvangen, de zaak waar het om gaat, namelijk de zegeningen van het verbond zelf reeds bezitten, dan mag men hen het teken en zegel ervan niet onthouden.

Uit: 'Wij belijden', ds. H. Veldhuizen en ds. R.H. Kieskamp, Kampen 1984

Vragen bij de preek

1. Hoe zie je in de Heilige Doop dat het toen van Golgotha met ons leven nu verbonden is?
2. Kun je voor jezelf aangeven wat de waarde/betekenis is van de doop in jouw leven?

Voor reactie of vragen: gb.kruijmer@solcon.nl