

*Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Johannes 1:14*



Beste familie en vrienden,

“Ach, daar bloeit mijn hart van op!” Een reactie van een mevrouw die langskomt terwijl we ergens in Lankow op een grasveldje bloembollen aan het poten zijn, in de hoop dat ze in het voorjaar hun geur en kleur verspreiden in de vorm van mooie bloemen. Ons steentje bijdragen aan een mooie wijk past heel erg binnen onze visie.

Deze mevrouw raakte in gesprek met Peter, een man die regelmatig met ons meedoet en bij ons project betrokken is. Hij vertelt haar enthousiast over de dingen die we plannen, maar ook over het nieuwe gebouwtje. Peter nodigt de vrouw uit om eens langs te komen voor een bakje koffie. En daar kwam deze reactie vandaan. Een vrouw, die, net als vele anderen, alleen is en niet veel mensen om zich heen heeft, maar eigenlijk veel behoefte heeft aan gezelschap. Nu maar kijken of ze de drempel over komt, wat hier niet vanzelfsprekend is als iets nieuw is...

“Zum Gewächshaus”

In de nieuwsbrief van augustus hebben we een update gegeven over de stand van zaken over ons nieuwe gebouw “Zum Gewächshaus”. En inderdaad hebben we op 1 september de sleutel gekregen! Als eerste hebben we met ons team dit gebouw aan God opgedragen. We hebben gezongen, gebeden, gedankt, wat een bijzonder moment voor ons allemaal was. Daarna kwamen mensen uit de buurt en zijn we met zo'n 25 mensen aan de slag gegaan om schoon te maken, op te ruimen en alles er, voor zover mogelijk, goed uit te laten zien. Dit was een hele mooie dag, iedereen was super gemotiveerd en het was zo ontzettend bijzonder om dit gebouwtje in en uit te lopen en te beseffen dat we dit gebouw nu echt mogen gaan gebruiken!



Yes, de sleutel is binnen! Vieren met het team.

Een dag later hebben we ons maandelijkse straatfeest bij het Gewächshaus gevierd. Meer dan 100 mensen kwamen en hebben met ons meegevierd. Een bevlogen weekend, waar we nog steeds vol dankbaarheid op terugkijken.

Kat uit de boom kijken

Dan gaat het leven weer verder. Het 'normale' leven gaat weer door. Onze wekelijkse koffieronde in de 'Schnatterecke' blijft lopen, activiteiten organiseren, ontmoetingen met mensen uit de wijk, bureauwerk, gezin. En nu komt daar twee ochtenden in de week het Gewächshaus bij. Op maandag en donderdag zijn we geopend voor koffie en ontmoeting. Op den duur willen we dit uitbreiden, maar dit is waar we nu capaciteit voor hebben.

Wat we merken is, dat mensen uit onze wijk veel tijd nodig hebben om aan het idee van een buurthuis, waar iedereen zomaar welkom is, moeten wennen. We worden veel bekeken, soms ook bevraagd. Mensen praten onderling over ons en het gebouw. Als we mensen spreken en uitnodigen, zijn mensen enthousiast. Maar om daadwerkelijk de drempel over te gaan, dat doen nog niet veel mensen. We ervaren het als dezelfde situatie toen we nog maar net in Lankow woonden. Daar moesten mensen ook eerst de kat uit de boom kijken, moest vertrouwen gewonnen worden en toen ontstond er een trouwe groep mensen. Die mensen komen overigens graag in het Gewächshaus. Nu is het aan ons om nieuwe mensen de tijd te geven te wennen en we vertrouwen daarin op God, dat Hij allang bij mensen aan het werk is en ze op den duur zullen komen.

Verbouwing

Het is intussen december. En we zijn nog niet met grote verbouwingen gestart. Dit heeft deels te maken met tegenvallers (bijv. geen wateraansluiting en geen stadsverwarming) waar we geen weet van hadden. Daar moeten allerlei gesprekken over gevoerd worden. Ook moeten er allerlei plannen opgesteld worden (financiële plannen, bouwplannen), aanvragen gedaan worden, updates aan ECM, FeG en GZB gedaan worden en zo kunnen we nog even doorgaan. Gerard besteedt hier ongelooflijk veel tijd aan, wat motiveert en tegelijk ook wel eens frustrert. Zeker als dingen heel

Schwerin Lankow verlangt

naar onvoorwaardelijke liefde

Daar waar mensen bijna niet zonder wantrouwen kunnen leven, laat staan liefhebben, toont Jezus ons iets anders. Hij kwam zelf naar ons toe om dat voor te leven. En naar dit voorbeeld willen we ons leven delen.

langzaam gaan. In januari hopen we dan meer te kunnen gaan doen. Wilt u bidden dat dit ook het geval mag zijn, onder meer ook om de motivatie van de gemeenschap te behouden?

Niet vergeten het evangelie te delen

Tussen alle organisatorische dingen door moeten we soms even stilstaan en kijken naar het grotere plaatje. Het Gewächshaus is een grote droom en we zien daar ontzettend veel moois voor in de toekomst. Maar het is één van de middelen die we mogen gebruiken om tot het grote doel te komen: mensen richting Jezus begeleiden. Het is makkelijk om je te verliezen in allerlei goed werk, maar uiteindelijk is dat niet waarvoor we hier zijn. We willen ongelooflijk graag mensen Jezus' liefde, passie en genade laten zien, horen, voelen.



Veel bezoekers bij de viering van de sleutel-overdracht van het Gewächshaus



Lichtjesfeest vieren op Halloween



In gesprek met een bezoeker bij Herzschat die geraakt is door het Bijbelverhaal



kerstviering wordt voorbereid in een teamvergadering

Mocht u financieel mee willen doen om kosten te dekken, kunt u dat overmaken op
NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. de GZB o.v.v. projectnummer
DE.1.103 Zum Gewächshaus.
Alvast hartelijk dank!

Dank!

Het gaat met ons persoonlijk goed. Ook met onze kinderen. Die groeien gestaag door en iedere levensfase vraagt en biedt weer andere dingen. Een mooie uitdaging!

We willen, ook namens ons team, u en jou ontzettend bedanken voor het trouwe medeleven, geven en bidden. Dit is van ontzettend veel waarde voor ons. Mede door uw financiële bijdrage kunnen we bijv. kerstboekjes uitdelen, konden we ook dit jaar een mooi paasontbijt in de wijk organiseren, of konden we simpelweg koffiezetten om tijd met mensen door te brengen. Ook in en voor het komende jaar doen we een beroep op u en jou. Blijft u met ons meedoen? Mocht u overigens eens in de buurt zijn (dat is een aanrader, het is hier heel mooi!), kom zeker langs! Het doet goed dingen met eigen ogen te zien gebeuren.

Gezegende feestdagen!

*Gerard, Janneke,
Lisa, Aron, Lars & Lotte*

COLOFON

Gerard en Janneke de Wit zijn in samenwerking met GZB en ECM Nederland uitgezonden naar Duitsland. In Schwerin werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk. De uitzending van Gerard en Janneke wordt mede mogelijk gemaakt door de hervormde gemeente Gouda. U kunt hen steunen door een gift over te maken via www.gzb.nl/doe-mee/doneren of via IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. "fonds G&J de Wit" Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.



Postbus 861
7400 AW
Deventer

0570-637537
ecmnl@ecmi.org
www.ecmnederland.nl



Postbus 28
3970 AA
Driebergen

0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de GZB hanteren richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving. Lees deze verklaring op onze websites.

Kerst

Op 16 december staat ons straatfeest in het teken van een kleine kerstmarkt, waarbij genoeg te eten en te drinken is, daarnaast ook muziek, vuurschalen, knutsels, verlichting en verkoop. Maar uiteindelijk zal het gaan om de boodschap: Jezus is mens geworden! De boodschap zullen we in theatervorm brengen. Tegelijk zal er een voorleeshoek zijn, waar het kerstverhaal ook nog gedeeld gaat worden. We zien hier erg naar uit. Op kerstavond willen we een open maaltijd organiseren in het Gewächshaus. Eerst gaan we naar een kerkdienst en daarna eten we met allerlei mensen uit de wijk en hebben we een gezellige avond. Bid met ons mee, dat we genoeg medewerkers vinden en dat mensenharten geraakt mogen worden door dit Kerstkind!