

## Leerdienst Johannes 12:37-50

### Samenvatting van de preek

- Waar in het Johannes-evangelie begint eigenlijk de lijdensgeschiedenis: lees Johannes 1:11. Christus is gekomen tot het Zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
- Lees in Johannes 11:47 de woorden van Kajafas: 'Wat doen we? Want deze Mens doet vele tekenen'. De Joodse raad signaleert dat Jezus tekenen doet, daar kunnen ze niet omheen
- In het slot van Johannes 12 staat een soort tussenbalans: 'Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem'.
- Wat bedoelt Johannes met die tekenen, enkele voorbeelden:
  1. Jezus veranderde water in wijn op de bruiloft in Kana, Johannes 2:11
  2. Jezus vermenigvuldigt het brood bij de zee van Tiberias, Johannes 6:26
  3. Jezus geneest de blindgeborene, Johannes 9:16
- Het feit dat Jezus tekenen doet, wordt zowel door Zijn discipelen als de Farizeeën erkend. Heel duidelijk heeft Nicodemus dat uitgesproken, toen Hij Jezus opzocht in de nacht: 'want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is'. Johannes 3:2
- Ook wij ontvangen tekenen van Christus: doop en avondmaal. Tekenen die Hij ons vanuit de hemel aanreikt. Zoveel tekenen in ons bijzijn gedaan!
- De evangelist geeft een soort analyse van het ongeloof in Johannes 12:38-42. We zien het gebeuren: gekomen tot het Zijne, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
- De kern van het ongeloof, ook van het hedendaagse ongeloof, is dat je God in je leven negeert en Christus niet nodig hebt.
- Er is ongeloof bij velen, niet bij allen. Er zijn zelfs velen van de leiders die in Hem geloven, maar het vanwege de farizeeën niet beleden (vers 42). Er is dus sprake van groepsdruk.
  
- Hoe reageert vanaf vers 44 Jezus op dat ongeloof, op die blinde ogen? Hij wijst de weg van het geloof: 'Jezus nu riep en zei'. Dat is voor iedereen hoorbaar. Het is en blijft Zijn missie om de wereld zalig te maken.
- Hij benadrukt Zijn goddelijke afkomst in vers 45. Wie in Jezus gelooft, gelooft niet in twee goden, maar in God de Vader. In Hem is God op aarde gekomen.
- Jezus is gekomen als het Licht van de wereld, gekomen om het ongeloof te overwinnen.
- Er staat letterlijk in vers 46: 'Ik ben gekomen als licht in de wereld, opdat een ieder die in Mij gelooft niet in duisternis blijft'. Daarom: het licht volgen.
- Voorbeeld van onderaardse grotten. Daar heb je een gids nodig. Soms gaat het mis en toeristen of mijnwerkers zitten opgesloten onder de grond. Er wordt een reddingsactie op touw gezet. Redding komt van boven. Jezus is de grote Reddingswerker.
- Het *doel* van Zijn missie is niet om het oordeel aan te zeggen, maar ons uit het donker weg te halen. En toch spreekt Christus over het oordeel, als wij Zijn woorden afwijzen en maar blijven zitten in het donkere gangenstelsel en ons niet door Hem laten redden.
- Jezus wijst nogmaals op Zijn Vader, op Zijn Zender. Hij heeft Christus gezonden en Hem een gebod gegeven. En dat gebod is eeuwig leven!

### Conclusie

In het Johannesevangelie is van groot belang dat Jezus tekenen (semeia) doet. Ze worden ook wel 'werken' genoemd. De tekenen vormen een nauw verband met Zijn 'Ik ben-uitspraken'. Er zijn zeven tekenen en ook zeven Ik-ben uitspraken. Lees daarbij wat er in Johannes 20:30 staat. Een teken verwijst naar iets anders. De tekenen zijn betrouwbare aanwijzingen, die in geloof erkend moeten worden om te komen tot kennis van Jezus' identiteit en Zijn zending door Zijn Vader