



Ontmoeten op de Veluwe



Editie juni 2024 - 04

Open ogen, open oren



Inmiddels heb ik 19 jaar opgelopen met Maarten Koning en ik heb nog 13 jaar te gaan. Ik heb ontelbare kopjes koffie met hem gedronken en eindeloos met hem op en neer gelopen vanaf zijn huis naar het bureau. Ik herken de karaktertrekjes van zijn collega's, ik voel mee met zijn principes en ben getuige van idealen die ondersneeuwen onder de cyclus van zomer, herfst, winter, lente. Wie het gelezen heeft, weet waarover ik het heb: de serie 'Het Bureau' van J.J. Voskuil. Bijna 5.000 pagina's voorspelbare dialogen en geleidelijke verandering. De sleur van het bestaan, af en toe onderbroken door een grote wereldgebeurtenis die in een bijzin langsij komt.

In een boekje van de Duitse socioloog Harmut Rosa las ik iets dat haaks lijkt te staan op het overzichtelijke bestaan van Maarten Koning (in ieder geval tot waar ik gekomen ben, 1976). Onze tijd kenmerkt zich niet door 'voorspelbare routines', maar door 'razende stilstand'. We rennen en we vliegen, we versnellen en we vullen onze agenda's, we eisen het uiterste van onszelf en van onze medewerkers... en dat alles doen we om te behouden wat we hebben. Met als gevolg dat we heel veel missen. Want al rennend en vliegend horen we niet wat er om ons heen gebeurt. Hebben we geen oog voor een bloemetje tussen het asfalt of de musjes in de heg.

We naderen de zomer. Voor veel mensen een tijd van onthaasting, *even* de voet van het gas. Vertragen en nieuwe energie opdoen... om er daarna weer tegenaan te kunnen. Of toch niet? Zou de tijd van onthaasten ons ook een andere weg kunnen wijzen? Een rijkere weg van 'zien voorbij je eigen horizon'.

Zowel het 'overzichtelijke leven' van een kantoormedewerker in 1970 als het 'snelle leven' van een advocaat op de Zuidas anno 2024 kan versmallen. Sleur of razende stilstand kunnen er zomaar toe leiden dat je minder oog hebt voor het onverwachte, het onvoorziene, het ongedachte. Het christelijk geloof is een oefenplaats voor een ontvankelijke levenshouding. We belijden keer op keer dat we niet alles zelf in de hand hebben, maar in afhankelijkheid leven van de Heer die ons leven en adem schenkt. Zijn Zoon leert ons aandachtig en vanuit genade te leven. De Geest opent onze hart voor het Evangelie en onze ogen voor het nieuwe en het onverwachte. Een rijke en aandachtige zomer gewenst!

*Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.*

Lied 978, Liedboek

Hezenberg: pioniersplek verbonden aan de classicale vergadering



Op 15 September aanstaande hopen de classis Veluwe en de Hezenberg (Christelijk centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite) een verbinding aan te gaan. De pioniersplek die retraites verzorgt aan de Hezenberg wordt dan als pioniersplek aan de classicale vergadering Veluwe verbonden. In een bijzondere viering zal Carla Boven (Geestelijk Verzorger verbonden aan de Hezenberg) vanuit haar functie als Kerkelijk Werker verbonden worden aan de classicale vergadering. In deze viering zal ook het vrijwilligersteam dat de retraites begeleidt, een zegen krijgen. U bent van harte welkom. De locatie is nog niet bekend. Het zal in ieder geval in Hattem plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via info@hezenberg.nl.

Afgevaardigde naar de classicale vergadering

Er is plaats voor drie ambtsdragers die afgevaardigd willen worden naar de classicale vergadering. We komen drie maal per jaar bijeen. De gespreksonderwerpen zijn divers. De komende tijd zullen de kerkordelijke regels regelmatig aan de orde zijn want we willen op verschillende fronten lichter op pad. We besteden aandacht de beleidsdoelen waarvan grijs en groen – over generaties in de kerk er een is. In verschillende verslagen op de website kun je daar meer over lezen. Voor meer informatie over de rol van afgevaardigde, lees daarvoor het bijgevoegde [document](#). Vanuit Heerde heeft zich al een kandidaat gemeld. Er zijn nu nog twee lege stoelen...

Afgevaardigde naar de generale synode

Gevraagd: een diaken die vanaf 2025 deel wil nemen aan de beraadslaggingen in de generale synode. Vanuit onze classis zijn er vijf ambtsdragers afgevaardigd. Je maakt daar deel van uit en bereid ook gezamenlijk de vergaderingen voor. Boeiend en intensief maar wel in een goede sfeer! Een omschrijving van wat verwacht wordt is na te lezen in een [document](#).

Klein onderzoek naar voorbereiding eredienst



Hoeveel tijd is de dominee kwijt met het maken van een preek en wat er verder komt kijken voor een eredienst? Als de gemeente vacant wordt of bij verandering van de werktijd van de dominee vraagt het breed moderamen van de classicale vergadering een werkplan. Bij deze vraag wordt ook gelijk informatie verstrekt over de inhoud van het werkplan. Eén van de punten is het aantal erediensten en het aantal uren dat daaraan besteed zal worden, dus vanaf de tekstkeuze tot en met

het houden van de eredienst. Met de uitkomst van dit onderzoekje onder een groep predikanten hebben we de normen aangepast van 9 uur voor een zeer ervaren predikant tot 14 uur voor een beginnende predikant. Wat een predikant zoal doet en hoe dat hele proces in elkaar zit? Dat is een goed gesprek voor een kerkenraadsvergadering of een deel op een gemeenteavond. Het is een boeiend proces om “het oude woord op zondag weer gloednieuw te verkondigen”, zoals een predikant schreef. De uitkomst van het onderzoek leest u in het bijgevoegde [document](#).

Kerk in Actie

Het was een eerste seizoen waarin Jaantje Vink en ik samen ons best hebben gedaan om het werk van Kerk in Actie onder jullie aandacht te brengen. We zagen jullie bij diverse Kerk in Actie regioavonden en Kerk in Actie dagen, sloten aan bij jullie vergaderingen en mochten presentaties

geven over de Actielanden en de Armoedecampagne van de Protestantse Kerk. Daarnaast hebben wij, via de mail en telefoon, talloze vragen van jullie beantwoordt. Belangrijkste element van al die momenten was het persoonlijke contact en de verhalen over jullie werk in de kerk en de maatschappij. Iedere keer zijn wij weer geraakt door de prachtige initiatieven, jullie creativiteit en de tomeloze inzet van al die vrijwilligers. De wereld staat in brand, maar wat prachtig om te zien dat Gods Geest blijft waaien! Diaconaat is een mooie manier om te laten zien dat we als kerk relevant kunnen zijn in de maatschappij! Als kerk en als volgelingen van Jezus kunnen we echt het verschil maken; ver weg en dichtbij! Na de zomer gaan we graag weer door waar we gebleven zijn. Er komen ook weer mooie activiteiten aan, misschien goed om de volgende data alvast in de agenda te zetten:

Landendag 23 november 2024

Op 23 november organiseren de consulenten van Kerk in Actie de eerste 'Actie' landendag in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Inmiddels zijn al vele gemeenten verbonden aan een van de zeven actielanden van Kerk in Actie. Deze dag is speciaal voor deze gemeenten, maar ook voor wie zich wil oriënteren. Een dag met veel informatie, beleving, ontmoeting en uitwisseling over deze landen. Meer informatie over de Actielanden is [hier](#) te vinden.

Actieweek voedselbank 5 t/m 12 januari 2025

Na het succes van de eerste actieweek voor de voedselbank afgelopen januari, organiseert Kerk in Actie, samen met de lokale kerken, weer een actieweek om in één week zoveel mogelijk extra voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. Doen jullie ook weer mee? [Lees meer hierover](#). Wij horen graag wie meedoen, dus meld je vast aan!

Kerstcampagne 2024 – Oekraïne

De situatie in Oekraïne blijft onverminderd slecht, dat hebben we helaas deze week weer in het nieuws kunnen zien. Kerken in Oekraïne vragen juist nu blijvende betrokkenheid en verbinding. Daarom zet Kerk in Actie de huis-aan-huis collecte en de kerstcollecte dit jaar nog een keer in het teken van de hulp aan kinderen in Oekraïne. De meest kwetsbaren hebben onze steun hard nodig. Doe ook mee door een kerstcollecte te bestemmen voor hulp in Oekraïne. Kijk op kerkinactie.nl/kerst voor meer informatie, materialen en een indrukwekkend collectefilmpje.

Ook komend seizoen komen wij graag bij jullie langs voor een persoonlijk gesprek. Er zijn ontzettend veel mooie initiatieven en ervaringen die wij met elkaar kunnen delen. Daar spelen wij graag een rol in; wij willen van jullie leren en daar waar nodig jullie verder helpen. Zo zijn wij Samen Kerk! Tot slot: dank voor al het mooie en goede werk. In de wetenschap dat God zijn zegen geeft hierover. Geniet van de vakantietijd en de rust!

Een hartelijke groet van de Kerk in Actie consulenten in Gelderland en Flevoland,
Jaantje Vink j.vink@protestantsekerk.nl 06 15900278 (di, wo en do)
Arjen Overweg a.overweg@protestantsekerk.nl 06 21419631 (ma, di, wo en do)

Interkerkelijk dovenpastoraat

Ds. Kees Smit, een van de pastores van het landelijk dovenpastoraat, deelde met de classis het jaarverslag 2023 van de Interkerkelijke Commissie Gelderland-Noord. Op de [website](#) van het Interkerkelijk Dovenpastoraat kunt u het vinden. Dit verslag is voor de kerkenraden van de kerken in onze regio die bij het IDP zijn aangesloten. Er wordt verslag gedaan van het reilen en zeilen in 2023. Op Youtube kunt een overdenking vinden van ds. Kees Smit over de genezing van de melaatse. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=dGHGw_UBhpo&t=2s

Over geloven, hopen en liefhebben gesproken. Tien Bijbelstudies uit Lukas



Cock Kroon is als kerkelijk werker verbonden in de Maranathakerk te Lunteren. Hij heeft onlangs een boekje uitgegeven met tien bijbelstudies. Het boekje kost € 9,99 en is verkrijgbaar bij of via De Wedloop in Barneveld. Graag breng ik het onder jullie aandacht en deel ik een warme aanbeveling van ds. Arie Romein: "De Lunterse pastor Cock Kroon levert ons in dit boekje een tiental Bijbelstudies over evenzoveel hoofdstukken uit het Evangelie naar Lukas. Na een beschouwing over de auteur van dit Bijbelboek en zijn bijzondere kenmerken en doelgroep volgt van elk hoofdstuk een zorgvuldige weergave en uitleg. Halverwege dit exegetische

deel stelt de schrijver een 'tussenvraag' aan de lezer als om hem of haar als het ware de vraag voor te leggen: 'Verstaat gij wat gij leest?' Elk hoofdstuk wordt voorzien van een aantal gespreksvragen. Deze hebben betrekking op de betekenis van het gelezen Schriftgedeelte, maar ook en vooral op de persoonlijke beleving daarvan en fungeren zo als een spiegel: wat zegt dit voor mijn eigen leven en geloven. Dit boekje is uitermate geschikt voor persoonlijke bezinning, maar niet minder voor gebruik door bijbel- of gesprekskringen. Van harte aanbevolen."

Preekinspiratie: verdiepend materiaal voor de verkondiging



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Het NBG introduceert wekelijkse preekinspiratie om voorgangers te ondersteunen bij het maken van inspirerende preken. Deze service biedt verdiepend materiaal dat helpt snel tot de kern van de Bijbeltekst te komen. De preekinspiratie bevat een video, korte inspiratie bij de passage en verdiepende aantekeningen over context en kernwoorden. Het materiaal sluit aan bij het oecumenisch leesrooster maar is ook los daarvan te gebruiken. Het is bedoeld voor alle voorgangers die waarde

hechten aan verkondiging die wortelt in de grondtekst. De preekinspiratie is gratis beschikbaar op debijbel.nl/preekinspiratie. De eerste afleveringen, voor de zondagen in september, zijn daar al te zien. Via [de theologienieuwsbrief](#) van het NBG blijf je op de hoogte.

De volgende duurzame stap van jouw kerk



**maatschappij
van welstand**

Duurzaamheid en geloof zijn met elkaar verbonden. Een duurzame transitie gaat verder dan het verminderen van CO2: het gaat ook over bijbelse waarden als barmhartigheid, rechtvaardigheid, leven van genoeg. Maatschappij van Welstand is een protestants fonds dat kerken wil ondersteunen om de volgende stap te zetten in duurzaam denken en duurzaam doen. Het fonds heeft een tijdelijke regeling opgezet voor lokale kerken en christelijke groepen. Projecten die gericht

zijn op het vergroten van bewustwording of die groener gedrag stimuleren komen in aanmerking. Maar ook initiatieven waar de lokale kerk de kartrekker is in een duurzaam project voor de samenleving. De regeling is tijdelijk: tot eind 2024 kunnen kerken of groepen een aanvraag doen. De bijdrage van Maatschappij van Welstand ligt tussen de € 1.000 en € 10.000. Meer informatie kun je hier vinden: <https://mvw.nl/donatie-aanvragen/groen-denken-en-doen/>

Maatschappij van Welstand bestaat al meer dan 200 jaar. De vereniging ondersteunt in het hele land initiatieven die kerken vernieuwen, kwetsbare mensen weer op eigen benen zetten, levensbeschouwelijk onderwijs versterken en de landbouw verduurzamen. Er is in die 200 jaar veel veranderd, maar de bezieling is nog altijd hetzelfde: vanuit het christelijk geloof actief bijdragen aan de bloei van mensen en van de aarde. Maatschappij van Welstand biedt ruimte om te delen. Meer weten of een aanvraag doen? Kijk op www.mvw.nl

Cursus Verduursamen met Franciscus



Op 10 september 2024 is de startdag voor nieuwe cursusleiders bij het cursusboek 'Verduursamen met Franciscus'. De ervaringen met het boek zijn zeer positief en één van de cursisten komt over de ervaringen vertellen. Het is erg leuk om meer achtergrondinformatie te krijgen bij het cursusboek, tips over de opzet en focus van de cursus en elkaar te ontmoeten en onderling te inspireren. Van harte welkom als je met de cursus aan het werk wilt gaan of geïnspireerd wilt worden. Je kunt ook meedoen met het project voor cursusleiders 24-25 waarin we ervaringen uitwisselen en een slotdag hebben. Intussen ontwikkelen we inspiratie en doelfilmpjes. Met elkaar bouwen we aan een netwerk van mensen die elkaar inspireren tot een groen en vreugdevol leven. 'Er is niets leukers dan met elkaar ontdekken dat een groene leefstijl plezier geeft.' Kom je meedoen? Aanmelden en info: info@corinnegroenendijk.nl
Pelgrimageris naar Assisi, 27 september t/m 6 oktober: Een prachtige week om te ontdekken wat groen en vrolijk leven voor je kan betekenen en hoe je hiermee aan het werk kunt gaan. Je kunt nog mee, meld je snel aan via bovenstaande link.

Samen geloven – Intercultureel kerk zijn



Een op de vier Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Ook in jouw woonplaats leven mensen uit verschillende culturen. Hoe kun je als kerk in contact komen met hen? Hoe kan je zorgen dat migranten zich thuis voelen in je gemeente en ook volop mee kunnen doen? Om christenen met en zonder migratieachtergrond te verbinden op geloofsgebied is Samen Geloven opgestart - een initiatief van de PKN en stichting Geloofsinburgering, waarbij sinds kort ook Verre Naasten betrokken is. We doen onderzoek naar succesfactoren voor intercultureel kerk-zijn, ontwikkelen materiaal en bieden gemeenten die met dit thema aan de slag willen een halfjarig Verkenningstraject Samen Geloven aan. Meer informatie is te vinden op onze website: www.samengeloven.org.
Herken je het verlangen om kerk te zijn met zoveel mogelijk nationaliteiten, culturen en huidskleuren? Neem gerust contact op en nodig ons uit!

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



Je ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat je betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77