

## Liedblad kinderen kerstviering.

### Dit is de dag

Dit is de dag, (2x)  
die de Heer ons geeft. (2x)  
Weest daarom blij (2x)  
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
Weest daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft.

### 'Luid klokjes klingelingeling'

*Alleen club Benjamin*

Luidt klokjes klingelingeling,  
luidt klokjes kling.  
Laat de boodschap horen,  
Christus is geboren.  
Met die blijde klanken,  
willen wij God danken.  
Luidt klokjes klingelingeling,  
Luidt klokjes kling.

### 'Kom vier het feest met mij'

*Coupletten zingt de gemeente mee, het refrein de kinderen alleen.*

*Een vreugdevuur gaat van huis tot huis  
en zet alle harten in vuur en vlam.  
Het wonder dat de Verlosser kwam,  
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.*

Kom, vier het feest met mij,  
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  
Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen.

*In alle landen op heel de aarde  
beleven mensen het met elkaar.  
Een nieuw begin in een grauw bestaan,  
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.*

Kom, vier het feest met mij,  
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  
Deel de vreugde met arm en rijk,  
dat Jezus voor ons is gekomen.

*Kleur nu je leven met rood van liefde,  
met wit van vrede en groen van hoop.  
En houd je vast aan wat is beloofd,  
want het Rijk van Het licht is gekomen.*

Kom, vier het feest met mij, )  
kom, dans en zing want jij hoort erbij. ) 2 x  
Deel de vreugde met arm en rijk, )  
dat Jezus voor ons is gekomen. )

### 'Als je veel van iemand houdt'

Als je veel van iemand houdt  
Geef je 't mooiste wat je hebt  
Da's heel gewoon  
Omdat God van mensen houdt  
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had  
Zijn eigen Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk  
Een mooier geschenk ken ik niet  
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk  
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt  
Geef je 't mooiste wat je hebt  
Da's heel gewoon  
En de wijzen brachten goud  
Mirre en wierook voor het kind  
Als eerbetoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk  
Een mooier geschenk ken ik niet  
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk  
Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt  
Geef je 't mooiste wat je hebt  
Da's heel gewoon  
En als jij de Heer vertrouwt  
Leg je leven in Zijn hand  
Hij is Gods Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk  
Een mooier geschenk ken ik niet  
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk  
Een mooier geschenk ken ik niet

**'Zo is het beloofd' ( Sela)**

(V)=Vrouwen, (M) = Mannen, (A) = Allen,  
Kinderen zingen het Gloria

(V) Jezus als kind aan de wereld beloofd,  
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.  
Wie had durven dromen, wie had dit  
geloofd?  
De Verlosser wordt mens zoals wij.

(M) Zo stond het geschreven, zo is het  
beloofd;  
een redder is gekomen, brengt iedereen  
hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.  
Een lied over vrede aan herders gebracht.  
Gloria zingt heel het engelenkoor.  
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

(V) Jezus de hoop voor een wereld in nood,  
komt in ons wonen en blijft voor altijd.  
Wie heeft ons de weg naar de Vader  
getoond?  
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

(M) Zo stond het geschreven, zo is het  
beloofd;  
een Redder is gekomen, brengt iedereen  
hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.  
Een boodschap van vrede op aarde  
gebracht.  
Gloria zingt heel het engelenkoor;  
ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog  
door

(A) Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij  
geeft.  
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.  
Leven oneindig is wat U mij geeft;  
U bent meer dan ik ooit had verwacht.