

# #

# JONG

Speciale uitgaven voor kinderen en jongeren



september 2018

INTERVIEW  
MET DE  
NIEUWE  
JEUGD  
OUDERLING

WIST JE  
DATJES

VAKANTIE  
BIJBELWEEK  
2018

# INHOUD

## Meditatie

Sporter voor even of voor het leven?

4

## Wist je datje

Wist je dat...

6

## Vakantie bijbel week

Het was weer een leerzame, gezellig week zingen, knutselen en samen zijn

10

## In de spotlights

Ken jij Flip al?

13

## JPT

Wat is het JPT en wat houdt het in?

14

## Club de Kandelaar

Twaalf of dertien jaar oud? Kom een gezellig avondje met ons doorbrengen.

15

## Club Immanuel

Tien of elf jaar oud? Deze club is wat voor jou!

16

## Tieneravond

Terugblik op een fanatieke avond.

17

## Club Eben Haezer

Viertien, vijftien of zestien? Come join us!

18

## Club Benjamin en Gideon

De woensdagmiddag club voor jou

20

## Jong en oud samen

Kerkenraad en jongeren werken samen

21

## Interview

Een nieuwe jeugdouderling, Jij ook zo benieuwd wie?

24



Sporter voor even of sporter voor het Leven?

1 Korinthe 9: 24-27

“Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts een de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.”

Je kent vast Daphne Schippers of Tom Dumoulin. Atleten die alles opzij zetten voor hun sport. Zij ‘leven’ voor hun sport, ze doen alles om te winnen. Paulus gebruikt het beeld van een sportwedstrijd om iets duidelijk te maken over de inspanning die hij pleegt voor het evangelie. Hij zegt: ‘Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.’ Paulus zet zich met alles wat in hem is in voor de verkondiging van het Koninkrijk van God. Dat is dus te vergelijken met het meedoen aan een sportwedstrijd. Als je daaraan deelneemt, moet je van alles beheersen. Je moet je niet teveel inspannen, maar ook niet te weinig. Je moet goed eten,

je moet voldoende rust nemen, enz. Dat vraagt erom dat je niet zomaar doet wat je zou willen. Je moet heersen over je verlangens omdat die niet altijd de goede kant op wijzen. Dumoulin en Schippers zullen zich vaak vermoeid voelen, maar ze moeten het verlangen om te rusten opzij zetten. Ze moeten heersen over het verlangen om te rusten. In het groeien in het geloof is het heersen over je verlangens ook van groot belang. Je moet niet luisteren naar je eigen verlangens en begeerten, maar ze bij God brengen. Dat betekent dan: je niet laten verleiden tot dingen die tegen de wil van God ingaan. Of meer positief: jezelf beheersen betekent dat je je helemaal richt op Jezus en niet op dat wat je zelf wil. Je mag ook bidden of de Heilige Geest je wil leren om je leven te richten op Jezus. Daphne Schippers en Tom Dumoulin winnen prijzen hier op aarde, maar als je je leven richt op Jezus win je een plek in de hemel!

# MEDITATIE

# WIST JE DATJES

Wist u dat Albertine Lagemaat en Gera van Dijk zo boer kunnen worden die koeien naar binnen drijven?

Wist u dat van veel opdrachten filmpjes zijn gemaakt die nog steeds te zien zijn op de Facebook pagina '24 uur actief voor Egypte'?

Wist u dat het welterusten wensen bij gemeenteleden aan de deur om 23:00 uur écht heel leuk was?!

Wist u dat we best wel wat in-kak-momentjes hadden?

Wist u dat we midden in de nacht een verkeersbord 'Welkom in Wapenveld' hebben gewassen?

Wist u dat wij 24 uur lang allerlei opdrachten in Wapenveld hebben uitgevoerd om geld in te zamelen voor de christenen in Egypte?

Wist u dat we het 's nachts best wel erg gezellig hadden in de kerk?

Wist u dat we heel goed kunnen zingen en zelfs op een verjaardagsfeest van een gemeentelid een liedje hebben gezongen?

Wist u dat de koster in zijn bed toen dacht: het is voor het goede doel... het is voor het goede doel... het is voor het goede doel...?

Wist u dat we midden in de nacht een auto hebben gewassen?



# WIST JE DATJES

Wist u dat onze leiding vooral de leiding nam en dat door de leiding we alle opdrachten hebben uitgevoerd?

Wist u dat we Egyptische dadelkoekjes hebben gebakken en deze hebben uitgedeeld op het W.A. van de Pollplein?

Wist u dat Marit Doornink tijdens het bloemen plukken om 5:30 uur heel hard onderuit ging?

Wist u dat we in totaal €1065,- hebben opgehaald?



Wist u dat Jorinde Leurink nog steeds een garde van haar moeder mist die ze had gebruikt voor bij het kokkerellen?



Wist u dat we ook boeketten bloemen hebben geplukt voor de dominees en deze héél vroeg in de ochtend bij hen langs hebben gebracht?

Wist u dat wij, maar vooral de christenen uit Egypte u daar heel dankbaar voor zijn?

Wist u dat we héél veel ramen hebben gewassen?

Wist u dat onze pannenkoeken héél lekker waren?

Wist u dat, ouders opgelet(!), deze meiden ook heel goed kunnen strijken?

# VAKANTIEBIJBEL WEEK

In de week van 20-24 augustus was weer de jaarlijkse vakantie bijbel week. Met elke dag ongeveer 115 kinderen was het weer een groot succes. Het thema dit jaar was “Zoek het uit”. Aan de hand van verschillende Bijbelverhalen zijn de kinderen opzoek gegaan naar wie Jezus is en wie Hij voor hen wilt zijn. Dit waren de verschillende dagthema's:

## MAANDAG: Jezus geneest

Bijbelgedeelte: Lukas 17:11-19

Jezus geneest en geeft de tien mannen de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Als de mensen Jezus om hulp vragen, dan helpt Hij.

## DINSDAG: Jezus redt

Bijbelgedeelte: Lukas 15:1-7

Jezus zoekt wat verloren is en redt. Jezus wil ons redden. Hij wil ons niet kwijt raken. Daarom gaat Hij op zoek naar ons.





## MAANDAG: Jezus is machtig

Bijbelgedeelte: Markus 4:35-41

Jezus is (al)machtig. Niets loopt hem uit de hand. De discipelen zijn bang omdat ze (nog) niet hebben uitgezocht dat Jezus zo machtig is dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen.

## DONDERDAG: Jezus woont in de hemel

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:4-14

Je kunt Jezus niet zien. Hij woont in de hemel. Daarvandaan zorgt Hij voor ons en Hij bidt voor ons. Hij maakt ook voor ons een plaats klaar in de hemel.

## VRIJDAG

Op de vrijdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 allerlei spelletjes gedaan en hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 zich vermaakt tijdens de speurtocht.

Ben jij er volgend  
jaar ook bij?



### Hoi, wie ben je en wat heb je deze zomer allemaal gedaan?

Ik ben Flip en ik ben deze zomer weer op de vakantie Bijbel week geweest

### Hoelang kom je al op de VBW?

Ik kom al ongeveer acht jaar op de VBW en het is altijd er leuk en we leren van alles.

### Kom je altijd alleen op de VBW?

Nee, ik neem altijd fleur mee. Samen beleven we altijd allerlei avonturen

### Wat heb je de afgelopen jaren allemaal meegemaakt tijdens de VBW?

Oh, van alles en nog wat. We hebben een huis gebouwd, zijn op survival geweest en we hebben ook nog een keer een maaltijd organiseerd.

### Hoe was dit jaar?

Echt weer één groot feest. We hadden dit jaar zelf een gast met de naam Theo Tablet. We hebben hem geholpen waardoor hij zijn baan als journalist heeft behouden!

### Zien we je volgend jaar weer?

Ja volgend jaar ben ik weer aanwezig tijdens de VBW. Dus dat is de laatste week van de zomervakantie. Ik heb er nu al weer zin in!

# HET JEUGD PASTORAAL TEAM

Het Jeugd Pastoraal Team is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar, in onze kerkelijke gemeente. Vanuit het voorbeeld wat Jezus geeft over de goede Herder, vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien en een luisterend oor voor elkaar te hebben. Je hoort als gemeentelid bij Zijn kudde en daarom willen wij er voor jou zijn. We zijn er voor je als je gewoon eens bij wilt praten, maar ook als je vragen hebt.

## Wat zijn JPT-ers?

- JPT-er staat voor een lid van het Jeugd Pastoraal Team.
- Een JPT-er is een gemeentelid met hart voor jongeren.
- De JPT-ers willen investeren in relaties met jongeren.

We vinden het belangrijk om te horen wat jou bezighoudt en hoe het met jou gaat. We willen dit op een ontspannen en gezellige manier doen. Daarom komen we graag in contact met de jongeren. Sommige JPT-ers zijn aan een club of jeugdvereniging gekoppeld. Er zijn ook JPT-ers die los van de clubs contact zoeken met jongeren.

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar [jeugdpastoraat@hervormdwapenveld.nl](mailto:jeugdpastoraat@hervormdwapenveld.nl) of via één van de beide jeugdouders.

# CONTACT

Mark Meuleman 06-49497689

Arnoud van Guilik 06-27284249

Carolien Prins 06-40236952

Gert Tromp 06-42012384

Martine v.d. Beek [martinezwerus91@hotmail.com](mailto:martinezwerus91@hotmail.com)

Marjanne v.d. Beek [marjanne\\_vanderbeek@hotmail.com](mailto:marjanne_vanderbeek@hotmail.com)

Dianne Bredenhoff [dianne.vd.rhee@hotmail.com](mailto:dianne.vd.rhee@hotmail.com)

# VANUIT DE CLUB DE KANDELAAR

De zomer voorbij.....

Hebben jullie ook zo genoten van je vrije tijd en het hééééerlijke weer! Een heerlijk gevoel om niets te moeten!!

Nu de avondjes weer wat korter worden, zoeken we de gezelligheid weer op.

Nou, wij hebben wat in de aanbieding.. wij zouden het superleuk vinden als jullie op zondagavond de tienerclub komen opzoeken. Ben je 12 of 13 jaar? Van harte welkom @ de Treffer.

Groet Mark, Jan, Jolanda, Christa.



# VANUIT DE CLUB IMMANUEL

**Hey, jij daar!!**

Ben jij 10 of 11 jaar oud, dan is dit berichtje voor jou!

Wij zijn club Immanuel en wij komen 1x in de 14 dagen op dinsdagavond bij elkaar in een zaaltje in de kerk. We beginnen om 18:30 uur en de clubavond stopt om 20:00 uur.

Waarom het zo leuk is om naar club te gaan... Nou, je ontmoet elkaar als leeftijdsgenoten, het is gezellig en er kan gekletst worden. We beginnen de avond met een serieus gedeelte, we bidden, lezen een verhaal uit de bijbel en denken hierover na. Dan is het tijd voor ontspanning en gezelligheid! Na de pauze

waarin we wat drinken en eten, gaan we iets leuks doen.

Bijvoorbeeld het spelen van een spel, het maken van een knikkerbaan of iets leuks buiten! Mocht je zelf ideeën hebben horen wij dat graag!

Lijkt je dit leuk? Kom dan naar een van onze clubavonden dan maken we er samen met jullie fijne avonden van. We zien je graag!

Dianne, Erik, Sarai en Bart

# TIENERAVOND

Op de warme donderdagavond van 23 augustus stond een gezellig groepje tieners klaar om een avond vermaakt te worden. Dat ze daarvoor zelf aan de slag moesten was tot daar aan toe, maar sommige opdrachten??!!! Nou vooruit, dan loop ik wel met een lepel met ei erop over een wiebelplank...Hoe krijg ik dit woord (bijvoorbeeld bouwlamp of cement) nou uitgebeeld zonder dat ik iets mag zeggen?! Hoe verder de avond, hoe fanatieker de spelers. Bijkomend voordeel: de winnaars kregen nog prijs ook, dus er was ook iets om voor te strijden. Ik denk dat de volgende foto's meer zeggen dan woorden, dus kijk en geniet. En beste tieners, heel leuk dat jullie er waren en we hopen dat jullie net zow'n leuke avond gehad hebben als wij! (de organisatie)



# VANUIT DE CLUB EBEN HAEZER

14,15 of  
16 jaar?

Ben jij 14, 15 of 16 jaar?

Dat is geweldig, want dan zijn we op zoek naar... jou!!! Wij willen je hierbij uitnodigen voor de jeugdvereniging Eben Haëzer!

We zijn een jeugdvereniging die één keer per twee weken op zondagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur elkaar ontmoet in de kerk.

Jeugdvereniging Eben Haëzer is een fijne groep jongeren die in is voor leuke activiteiten. We zijn een JV waarbij we gezelligheid en samenzijn heel belangrijk vinden. Qua indeling is er geen één JV avond hetzelfde. Wel is er altijd ruimte voor ontmoeting en ontspanning en hebben we elke avond een deel bezin-

ning. Want... ben jij heel zeker over het geloof? Of heb je misschien juist wel veel vragen? Ken jij onze God alleen met je verstand of ken je Hem ook met je hart?

Wij willen komend seizoen samen met jou nadenken over het jaarthema 'Met hart en ziel'. Geloven met hart en ziel is alles wat je hebt over durven te geven aan God. Dat gebeurt op verschillende manieren: in je gebed, in de liedjes die je zingt, in de kerkdienst. Maar niet alleen op zondag. Dagelijks, als je aan het werk bent in de supermarkt, je huiswerk maakt of op social media zit. Geloven is dan ook kiezen voor een bewuste levensstijl. Geloven is samen leven: sa-

men met God leven en dan ga je ook op zoek naar anderen die met jou dat leven leiden. Het is fijn als je jouw levenskeuze kunt delen. Je mag dan samen met anderen God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en al je krachten!

Eben Haëzer is er vóór jongeren, maar ook dóór de jongeren wordt er het een en ander georganiseerd tijdens de avonden. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij om er een leuk seizoen van te maken. Wat daar zeker fijn aan is, is dat je dus zelf inbreng kunt geven aan hoe een JV avond naar jouw idee er uit moet zien.

Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat Eben Haëzer een plek is waar jij je thuis

voelt, waar je leeftijdsgenoten kunt ontmoeten en waar je jezelf kunt zijn. Onze eerste clubavond zal zijn op D.V. zondag 14 oktober. In de persoonlijke uitnodiging staat alvast iets meer informatie over de avond, maar wat de inhoud van deze avond precies zal zijn houden we nog even stil voor je. Wees er op voorbereid dat we het gezellig gaan hebben! Neem gerust een vriend of vriendin mee als hij/zij 14, 15 of 16 jaar is! We hopen je te zien op 14 oktober! Tot dan!

Groetjes,  
Sanne Volkers, Arien Eilander, Edwin van der Beek, Ineke Arnoldink en Willard Palm

**P.S. Als je vragen hebt, stel ze gerust aan één van ons! Spreek ons aan, stuur een appje of neem even contact op via Facebook!**



## Meer info?

Kijk op de Facebook pagina 'JV Eben Haëzer Hervormd Wapenveld'.  
en/of de JV pagina van [hervormdwapenveld.nl](http://hervormdwapenveld.nl)

# CLUB BENJAMIN EN GIDEON

26 september  
startmiddag  
3 oktober  
17 oktober  
31 oktober  
14 november

28 november  
12 december  
19 december  
kerstviering  
16 januari

30 januari  
13 februari  
6 maart  
20 maart  
3 april

groep 1 t/m 6

Woensdagmiddag, we mogen weer naar de club! We horen dan verhalen uit de Bijbel, zingen samen, doen leuke spelletjes of gaan samen knutselen. Samen leren we Jezus kennen en hebben we gezellige middagen! Alle kinderen uit groep 1 t/m 6 zijn welkom. De jongste kinderen mogen naar club Benjamin (groep 1 t/m 3) en de oudere kinderen (groep 4 t/m 6) gaan naar de nieuwe club...Gideon! De middagen duren van 14:00 tot 15:30.

Jij komt toch ook?

# JONG EN KERK SAMEN

De kerkenraad/jeugdraad en jongeren hebben samen nagedacht over het thema: Samen gemeente zijn in de branding: boeie?!. Dit hebben we gedaan a.d.v. 4 kernwoorden: Bezinnend, Bemoedigend, Betrokkenheid, Bewustwording. In 4 groepen hebben we dit gedaan en elk groepje heeft a.d.v. een eigen kernwoord een poster uitgewerkt.





# HAROLD PRINS

**Vertel eens wat over jezelf: wie ben je en wat doe je?**

Mijn naam is Harold Prins, ik ben 35 jaar. Ik ben getrouwd met Carolien en papa van Jolien. Ik werk als docent op het Greijdanus College in Zwolle, waar ik lesgeef in het VMBO (praktijkvak Dienstverlening en Producten) en havo/vwo (Informatica). Naast mijn baan in het onderwijs werk ik als zzp'er: software ontwikkelaar.

**Wat vind jij belangrijk in de kerk?** In de kerk draait het maar om één ding: onze Schepper. Het is mooi dat wij met iedereen – hoe verschillend ook – samen komen om de Heere God te ontmoeten, van Hem te leren en door Hem vervuld te worden. En dat leidt tot heel veel. Kijk maar eens wat er allemaal in onze gemeente gebeurt. Het is belangrijk dat wij bij deze bron blijven samenkomen, zodat wij een herkenbare en levende christengemeente zijn en blijven.

**Je draait al een tijdje mee in het team van JV El Hanan. Hoe vind je dat?** Het is mooi als je jongeren mag helpen in het zoeken van de Heere. Natuurlijk is het ook zoeken hoe je jongeren betrokken houdt en krijgt bij de JV. We hadden het afgelopen jaar een mooie groep en leuke avonden. Juist via de JV's kan je leren om je geloof handen en voeten te geven. En natuurlijk is het ook gewoon leuk om als jeugd bij elkaar te komen. In het komende winterseizoen hoop ik dan ook dat we elkaar aanmoedigen om de JV's te bezoeken.

**Waarom word je straks jeugdouderling?** Omdat ik verkozen ben door de gemeente. In de week die daarna volgde hebben we als gezin gebeden of we deze verkiezing wel of niet moesten aanvaarden. Dan krijg je niet rechtstreeks een antwoord. Maar we voelden wel de ruimte om 'ja' te zeggen.

Dan weet je niet precies wat er straks op je af komt, maar we mogen wel weten dat de Heere meegaat. En zoals ik bij de vorige vraag al aangaf, is het ook mooi om mee te werken in de kerk en om jongeren te helpen op weg met onze Vader.

**Wat zijn straks (ongeveer) je taken als jeugdouderling?**

Voor een deel moet ik dat nog ontdekken. Tot nu toe was de grootste taak van de jeugdouderling om ervoor te zorgen dat al het werk onder de kinderen en jongeren doorgaat. En er gebeurt veel in onze gemeente, dus er wordt veel vergaderd. Zeker nu er ook gewerkt wordt aan wijzigingen in het tiener- en jongerenwerk samen met de HGJB. Een andere belangrijke taak van elke ouderling is pastoraat: dat betekent voorgaan, meelopen en dienen, zodat de kudde (= de gemeente) veilig is en genoeg voedsel krijgt.

**Wil je nog iets aan de kinderen en jongeren in de kerk meegeven?**

Kijk eens naar Ruth, je kent het verhaal vast wel. Een jonge vrouw uit de Bijbel die alles kwijt was. Behalve dat ze door haar huwelijk lid was geworden van Gods kerk. Vanuit haar band met de Heere bleef ze zorgen voor haar schoonmoeder Naomi en moest ze leven van giften van anderen. Juist in de kerk mag je met je talenten van betekenis zijn voor anderen. Zo hebben we elkaar heel hard nodig. Ik weet niet welke mensen jij allemaal volgt op internet, maar hopelijk is er ook een Ruth bij zodat je ook leert zeggen 'jouw kerk is mijn kerk en jouw God is mijn God'.





## **Colofon**

### **Uitgave**

4x per winterseizoen  
door Hervormd Wapenveld

### **Aanleveren stukjes**

Janneke Boerdam  
jannekeboerdam@hotmail.com

### **Grafisch ontwerp**

Sanne Steenbergen